

Verhaal in de Kruiskerk over Sint Maarten en de barmhartige Samaritaan

zondag 11 november 2018, 10.00-12.15 uur

Opzet

- 10.00-10.15 uur: begin met verhaal Sint Maarten en uitleg
- 10.15-11.00 uur: creatief bezig
- 11.00-11.30 uur: korte viering
- 11.30-12.15 uur: gezamenlijke agape-maaltijd



Creatief bezig (10.15-11.00 uur):

In twee rondes:

- **Ronde 1: 10.15 uur-10.35 uur, keuze uit:**
 - Lampion maken (achterin kerkzaal)
 - Kaart maken en schrijven voor een ander (Pauluszaal)
 - Sint Maarten lied (Lied 744) instuderen (Bankraszaal)
 - Paard en mantel maken voor optocht Sint Maarten (Pauluszaal)
 - Verhaal over leven van Sint Martinus (predikantenkamer)
 - Helpende-handen-collage maken (achterin kerkzaal, doorlopend)

- **Ronde 2: 10.35-10.55 uur:**
 - Lampion maken (achterin kerkzaal)
 - Kaart maken en schrijven voor een ander (Pauluszaal)
 - Sint Maarten lied (Lied 744) instuderen (Bankraszaal)
 - Paard en mantel maken voor optocht Sint Maarten (Pauluszaal)
 - Verhaal over leven van Sint Martinus (predikantenkamer)
 - Helpende-handen-collage maken (achterin kerkzaal, doorlopend)



Viering Sint Maarten en barmhartige Samaritaan, 11.00 uur in Kerkzaal

- Intocht Sint Maarten met lampionnoptocht
 - Ondertussen zingen we: Lied 744 ('Sint Maarten, strijdbaar man', zie beamerscherf)
- Korte inleiding
- Verhaal barmhartige Samaritaan, met tussendoor een lied bij het verhaal (Lied 100 uit 'Hemelhoog', zie beamerscherf)
- De groene en rode kaars worden aangestoken. Vertel wat je voor moois of verdrietigs hebt beleefd en aan God wil voorleggen.
- Kort informatie over agape-maaltijd
- Collecte:
 - rondgang 1 voor: Kerk in Actie, binnenlands diaconaat
 - rondgang 2 voor: Jeugd- en jongerenwerk in de gemeente
- Zegen
- Slotlied: 421 (zie beamer)



- Verhaal bij de bloemen:

Brood, vruchten en twee halve 'jassen' verwijzen naar Sint Maarten. Wijn, geld, een kruik olie en rollen verband verwijzen naar de barmhartige Samaritaan. De gewonde mens is verbeeld met een kleine, tere bloem die op een blad rust. De gebogen olijftak buigt zich, als de barmhartige Samaritaan, over de gewonde mens. Rode rozen als symbool van liefde.

Overgenomen uit: Uffelen/ Brugge "Symbolische bloemsierkunst"
Zomer & Keuning Boeken, Ede-1992.



- Samen eten, agape-maaltijd (tot uiterlijk 12.15 uur)